



Eredienst, 25 november 2018 Eeuwigheidszondag

"Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde." I Korintiërs 13:13.

Graag willen we jullie allemaal van harte welkom heten in deze dienst. Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Tijdens de dienst zal er gelegenheid zijn om familie en vrienden die zijn overleden te gedenken. Dit kan door middel van het aansteken van een kaars voor in de kerk.

Ds. Stephen Overduin zal deze dienst voorgaan en spreken over het thema "Gelovend hopen". Dit is de vierde preek in een serie over de "vijf eigenschappen van normale Christenen". De schriftlezing is uit Johannes 14:1-3. Ook als je hier voor het eerst bent, willen we je bijzonder welkom heten. We hopen en bidden dat jij je bij ons thuis zult voelen. Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom voor een kop koffie, thee of limonade in de ontmoetingsruimte.

Liederen tijdens de dienst

Aanvang: 672 - Heerser over alle dingen

Lofprijz en aanbedding:

669 - Adonai

475 - Majesteit, Koning in eeuwigheid

789 - Lopen op het water

Na de herdenking: 585 - Er is een dag

Slot: 618 - Jezus, hoop van de volken

Kinderen tijdens de dienst

We zijn blij en dankbaar dat we gezegend zijn met zoveel kinderen in onze gemeente. In elke dienst hebben wij een moment waarin de kinderen tot en met groep 5 worden gevraagd om naar voren te komen en op de kinderbankjes op het podium te gaan zitten. Dan zingen we een mooi kinderlied met elkaar en bidden we voor kinderen die jarig zijn geweest en voor een goede zondagsschool. Vervolgens gaan de kinderen naar hun eigen dienst, waar een heel team van enthousiaste en toegewijde kinderwerkers voor hen klaar staat.

Kinderlied: "Nieuw Jeruzalem"

De kinderen t/m groep 8 kunnen naar de zondagsschool. Voor jongere kinderen is er de crèche.

Voorafgaande aan het open altaar verlaat de Bulgaarse groep de kerkzaal voor hun eigen Bulgaarstalige moment van overdenking en gebed.

Преди четенето на Библията / проповед напусне групата, българската църква зала за своя български език момент на размисъл и молитва

Open Altaar

Elke dienst is er een moment van open altaar. Tijdens het open altaar kun je naar voren komen om te bidden of om stil te zijn. Je kunt knielen aan de altaarbanken, of als je slecht ter been bent, zitten op een stoel bij de altaarbanken of staan gericht naar het kruis.

Gebed gevraagd voor...

... **Visham Soomai** is tot en met 8 december opgenomen voor behandeling. Een kaartje ter bemoediging zou veel voor hem betekenen. Zijn adres tot en met 8 december is: Visham Soomai, Prins Constantijn weg 131, 3066 TA Rotterdam.

... **Annelies Vlaanderen** is eind vorige week opgenomen in het ziekenhuis, waar bijna 10 liter vocht uit haar buikholte is gedraineerd. Het vocht is onderzocht, en het resultaat was goed. Ze is nu aan het herstellen van de ingreep.

... **Jan Hensen** zal aanstaande dinsdag uitslag horen van de onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de tumor bij zijn alvleesklier.

... **Paul Rosbach** heeft een goed bericht gekregen van de oncoloog, hij reageert bijzonder goed op de medicijnen die hij krijgt. Reden voor dankbaarheid!

... **De familie van Mieke Lindhout**, bid voor troost.

... **Theo Vogelaar**, zijn gezin en familie.

... **Hanneke van Helden** dankt de gemeente voor het trouwe gebed voor haar en de familie, rondom het overlijden van Arnd. Ze ervaart dat het de laatste tijd steeds beter gaat met haar.

... **Christiaan Wilson**, die sinds mei 2016 vermist is in de Himalaya.

... **Monika Tanova** uit Bulgarije wordt sinds 2010 vermist.

... ouderen en/of zieken die niet meer in de kerk kunnen komen: **dhr. Eric Ros, mevr. De Waard, mevr. Berger, dhr. Wouter Bergman**.

... Zou u willen bidden dat er een **nieuwe huurder** gevonden wordt.

Gebedsverzoeken kunnen worden doorgegeven aan gebed-rdam@nazarene.nl. In overleg met u wordt afgestemd waar en hoe uw gebedsverzoek wordt vermeld.

Mededelingen

Zorg voor een schone kerkzaal

We zijn gezegend met een prachtig kerkgebouw en mooie kerkzaal waar door verschillende gebruikers en huurders gebruik van gemaakt wordt. De laatste tijd verschijnen er echter weer veel koffievlekken op het tapijt in de kerkzaal. Hierbij het vriendelijke verzoek om geen koffie of thee te drinken of mee te nemen in de kerkzaal, maar dit in de hiervoor bestemde ontmoetingsruimte te drinken. Laten we samen zorgen voor een schone kerkzaal. Alvast bedankt voor de medewerking.

Marriage Course

Op 25 januari starten we met een Marriage Course (in de ontmoetingsruimte van de kerk). Zeven avonden in gesprek over wat werkelijk belangrijk is in je relatie. De cursus is voor ieder stel dat wil samenwerken en investeren in hun relatie. Of je nu kort of lang getrouwd bent. De cursus helpt je om je relatie te verbeteren. Ga zeven avonden in gesprek en leg sterke fundamenten. Bespreek samen onderwerpen als: de kunst van het communiceren, conflicten oplossen, kracht van vergeving, ouders en schoonouders, seksualiteit als gave om van te genieten, liefde in actie. Je doet de cursus niet in groepsverband, maar echt samen. Kosten materiaal: €25 p.p.

Data: 25-1, 8-2, 22-2, 8-3, 22-3, 5-4, 26-4

Opgave kan t/m 31 december bij Cees en Marion Vijfhuizen, communicatie-rdam@nazarene.nl

Adressenboek is klaar!

Ook deze zondag wordt het adressenboekje uitgedeeld. Er is een exemplaar voor elk gezin/adres op naam. Boekjes die niet zijn opgehaald, kunnen na 9 december 2018 alsnog bij Marleen worden opgevraagd (mvogelaar@de-mare.nl/06-37407962).

Vanwege de nieuwe privacy-wetgeving gelden de volgende regels:

- U bewaart uw boekje thuis, er mogen geen adressenboekjes in de kerk rondslingeren
 - Er komt geen digitale versie of PDF van het boekje (er wordt gewerkt aan een andere, veilige digitale oplossing)
- Het boekje is bedoeld om ons te helpen naar elkaar om te zien. Laten we het daar voor gebruiken dan zal het ons tot zegen zijn!

Update adressenboekje: inlegvel voor verjaardagen

Er is helaas iets mis gegaan bij de opmaak van het adressenboekje waardoor niet alle maanden van de verjaardagskalender helemaal compleet zijn. U kunt een inlegvel met de ontbrekende gegevens afhalen bij de begroeterstafel op 25 november, 2 en 9 december.

Verslag Halfwegvergadering en nieuwe "Vanuit de kerkenraad"

Het verslag van de Halfwegvergadering is te lezen op de website. Ook is er een nieuwe "Vanuit de kerkenraad". (Er zijn ook geprinte exemplaren beschikbaar.)

Agenda

- o Woensdag 28 november 12.30u-14.00 Bijbelverhalenkring "Simply the Story"
- o Zondag 2 december - **1^e Advent** 10.00u Eredienst met viering Heilig Avondmaal, ds. Stephen Overduin
- o Elke ma t/m do van 10-12u Open Kerk
- o Elke woensdag om 19.00u bidstond in de kerk
- o Elke donderdag van 10-12u Open Kerk bidstond (gericht op de Open Kerk en de wijk).

Voor onze uitgebreide digitale nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via de site (www.rotterdam.nazarene.nl) of via de mail (communicatie-rdam@nazarene.nl). Nieuwsberichten voor de liturgie kunnen tot woensdagavond 20.00u doorgegeven worden.